

Eigenaar info



buikjevol_a

16-11-2002

dit heb ik geschreven toen ik een beetje errug boos en verdrietig was,door,jawel,mijn moeder :-)

Ik wil je kwetsen
Ik wil je pijn doen
zien lijden
steeds dieper die put inglijden
je handen grabbelen naar de rand
maar je kan er niet bij
net niet
Je verzet je,zakt steeds dieper weg in 't drijfzand
Tot aan je kin.Je vertikt het om de woorden te zeggen
waar ik al zo lang naar hunker
Tot aan je onderlip.Weer komen ze niet.
Nu is je neus aan de beurt.Te laat.
De woorden waar ik al zo lang op wachtte,
kwamen niet.
Zullen nooit komen.